

Het is precies 29 km vanuit ons vakantiehuis Mhofu in Marloth Park, Zuid-Afrika, om de grens van Mozambique genaamd Ressano Garcia te bereiken. In Zuid-Afrika is de grenspost Komatipoort.

De grenshandelingen heeft ons 1 uur geduurd. Vooraf moet je wel bij de autohuur hebben geregeld dat je naar Mozambiek gaat, dit kost per auto €100,- Een visum voor Mozambique kost 380 metacais p.p. en dit kan je aan de grens regelen. Maputo is 88 km van Mhofu. De tol die je betaalt voor de N4 (vanuit Zuid-Afrika) bedraagt 94 metacais.

De grenzen:

In Zuid-Afrika / Mozambique zijn 4 loketten.

**Bij loket 1 (ZA)** haal je het formulier voor de auto (een permit voor het tijdelijk invoeren van goederen) terplekke invullen en het grootste deel bewaren voor de terugreis en een hekpas.

**Loket 2 (ZA)** hier wordt het visum uitgestempeld

**Loket 3 (M'biek)** wordt de auto geregistreerd en je krijgt een stempel plus 1 deel van het formulier wordt gestempeld.

**Bij Loket 4 (M'biek)** vraag je het visum voor Mozambique aan dmv je paspoort afgeven en een formulier in te vullen. Van dit formulier moet je 1 deel inleveren (aan de grens van M'biek) en weer het grootste deel behouden. Paspoort met visum retour!

De weg is perfect naar Maputo. Geen enkel probleem onderweg tegen gekomen. Wij hebben geluncht bij Club Naval aan de oceaan. Veilig parkeren en heerlijk naar de zee gekeken.

Daarna hebben we de auto geparkeerd bij Hotel Holdiday Inn. Daar wordt de auto bewaakt en je hoeft niets te betalen. Wij hebben wel in die tijd onze auto laten wassen (ZAR 20)!

Vervolgens een tuktuk gehuurd voor 500 metacais per uur. Wij hadden van te voren wel bedacht wat we wilden zien dus een toeristische route langs: Het huis van Eiffel (prachtig stalen huis) ja de enige echte maker van de Eiffeltoren. Het standbeeld van Lourenco Marques. Al deze delen zijn in kratten naar Mozambiek gevaren en aldaar in elkaar gezet. De Kathedraal Nossa Senhora da Conceicao, het prachtige onderhouden treinstation. Er is een groot nieuw winkelcentrum met schitterende winkels. Deze hebben we overgeslagen. We komen nog wel eens terug.



Uiteraard nog kunst gekocht, [Mildo onze kunstverkoper in Komatipoort](#) komt tenslotte uit Mozambiek en wij wilden ook wel eens zelf scoren.

We kochten een Baobob van draadstaal (staat op onze trap in Mhofu).

Heerlijk grote garnalen gegeten bij Waterfront (tigre medio) en weer terug naar de grens. De 1<sup>ste</sup> keer wilde we voor het donker thuis zijn.

Aan de grens bij **Loket 4 (M'biek)** geef je je paspoort en je krijgt een stempel van het verlaten van Mozambiek.

**Bij Loket 2 (ZA)** krijg je weer een nieuw visum voor Zuid-Afrika.

Dit ging erg soepel, deze actie kostte nog geen 20 minuten.

Het was hartstikke leuk en zullen het zeker vaker doen maar dan wel met overnachtingen aan de kust om te snorkelen in het prachtig bewaarde rif!

Wilma Lauteslager

<http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl>

Heb je nog vragen, mail mij dan via het contactformulier.

<http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl/contact.php>

---

Dagje Maputo beleefd door de familie Langer, een totaal andere beleving dan wij. Wij geluk zij pech? We weten niet wat de standaard is.

Juli 2008

Mozambique was een zwarte dag in onze vakantie. Ontzettend lastig gevallen zowel aan de grens als in Maputo en meerdere malen gestopt door (corrupte) agenten die acuut contant geld vroegen voor de lulligste "overtredingen". Daar de agent dan onze paspoorten in bezit had bleef er geen andere keus dan te betalen. Deze dag heeft ons uiteindelijk een paar honderd euro gekost !!! Op de weg richting de kust veel bedreiging van de inwoners die ons in de auto herhaaldelijk insloten en omsingelden. Kinderen werden steeds angstiger en ik, terwijl ik echt wel wat gewend ben, besloot dan ook halverwege de dag terug te keren naar Zuid-Afrika.

Sandra Langer